



REIZEN

Op design safari of kamperen tussen natuurschetsen: 3 arty stays voor kunstliefhebbers

© Chantal Arnts



Veerle Helsen

gisteren om 06:00 · Uit Knack Weekend van 29/03/2023

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt naar de beste tips voor trips. Deze week schrijft ze over arty stays en kunst in de natuur.

Terug naar de Gouden Eeuw

Aan de oevers van het IJmeer, net boven Amsterdam, opende boetiehotel De Durgerdam, genoemd naar een gelijknamig dijkdorpje. Tussen zeilboten en vissers, weilanden en maritiem erfgoed lijkt de tijd hier stil te staan. Je kunt vanuit Amsterdam met de boot hierheen varen en eenmaal aangemeerd, wandel je via de kade zo het hotel binnen. In de gerenoveerde herberg tekenen schilderijen van oude Nederlandse schildermeesters zoals Pieter Jansz. van Berendrecht de sfeer. Het hele hotel ademt de Gouden Eeuw en kunstliefhebbers kijken hun ogen uit.

Vanaf 244 euro voor een tweepersoonskamer, dedurgerdam.com



© Studio Unfolded